

El Complejo Filadelfia



Foto: *Familiecentret Filadelfia fra havesiden*

Min arbejdsplads, i perioden 2001, 2003 & 2003, var familiecentret Filadelfia, ligger i byen Corrientes, der er hovedstaden i provinsen Corrientes i Argentina. Argentina er et af de store lande i Sydamerika og har en befolkning på mere end 30 millioner, og hovedsproget er spansk. Danmark ville kunne placeres mange, mange gange i Argentina, og hvor man vel kan køre fra Den nordligste spids til den sydligste grænse i Danmark på få timer, tager det mange dage at køre gennem Argentina fra nord til syd. Klimaet her i provinsen er subtropisk, så sommeren er lang og meget, meget varm, ofte over 40 grader. Corrientes størrelse er en mellemting mellem Odense og Århus. Når man kører ind til Corrientes, passerer man en meget flot hængebro, og umiddelbart ser det ud til at være en smuk og velfungerende by, man kommer til, med mange flotte bygninger og parker. Sådant er det også for en del, men i byens udkanter, er der flere bydele, som er store slumkvarterer, hvor der bor i tusindvis af mennesker, som lever en meget fattig tilværelse. Arbejdsløsheden er utrolig høj, og nøden er stor. Der bor også mange enlige mødre her, ofte med en store børneflokke, og det er som oftest en kamp at overleve. Mange gange er den eneste mulighed for at ernære sig at tage til byen for at tigge, eller, i heldigere fald, at sælge et eller andet. Det er også nødvendigt at lade børnene hjælpe til for at tjene nok, så der er ikke altid ressourcer til, at børnene kan komme i skole. De tigger, løber rundt mellem bilerne på de mange vejbaner, vasker lidt vinduer, mens bilerne holder stille for rødt lys, i håbet om en lille skilling - eller de bliver solgt til prostitution. Dette gør, at de unge ofte ryger ud i alkoholproblemer, problemer med at sniffe eller de lander i narkotikaens helvede, som en flugt fra virkelighedens barske realiteter.

I udkanten af ét af disse slumkvarterer ligger Centret Filadelfia. Dette center er bygget for ca. 10 år siden ved hjælp af midler fra hjælpeorganisationen "Sida", der tilsvare "Danida" i Danmark. Det var Laura & Bengt Axell, missionærer i Sydamerika gennem mange år, der startede hele dette projekt. De aktiviteter, man har i dag, betales delvis via fadderskaber i Skandinavien men også i øjeblikket gennem et tidsbegrænset projekt fra Verdensbanken, som yder hjælp til truede børn. Man forsøger også selv at skabe lidt indkomster ved at sælge tøj, der bliver syet på Centrets systue og brød og mad, der laves i Centrets køkken og bageri - og ved at udleje nogle af Centrets faciliteter til fester, lejre, konferencer m.m.

Og hvad er det så, man gør på dette center for at hjælpe disse fattige mennesker?? Jo, det er blandt andet:

- Bepising af ca. 250 - mest børn og unge
- Lektiehjælp og omsorg til børnene
- Lægecenter og tøjuddeling
- Tandlægecenter
- Kurser for mødrene, i ernæring, sundhed, hygiejne m.m.
- Kurser i madlavning, bagning og i at lave kunstige blomster
- Oplæring i manuel og maskinel syning
- Vuggestue
- Børnehave
- Børnehaveklasse
- Besøg i hjemmene med rådgivning af forskellig art
- Logi for unge, fattige studerende - samt midlertidig ophold for kriseramte familier
- Børne- og ungdomslejre
- Sport, undervisning og konferencer
- Søndagskole, børnekor & gudstjenester



Foto: *Iguazu vandfaldene, på grænsen mellem Argentina, Paraguay og Brasilien*