

Tirsa Axells mission, barncentret Mbayué Paraguay

I går var jag tillsammans med några ungdomar från min kyrka på besök i en stadsdel, som de flesta människor håller sig borta ifrån, om man inte råkar bo där. Stället kallas för Cateura och ligger i närheten av Paraguayfloden i staden Asuncion. Det är ett fattigt och obehagligt ställe, där kommunen har sin avfallsplats och där barn och vuxna strålar samman, för att finna "brukbara" eller "ätbara" och "återanvändbara" saker i soporna. Här töms det ca 780 ton avfall om dagen, enligt kommunens officiella tal. Det är säkert överflödigt att berätta om miljöföroreningen,



Den 16 augusti 1869 dödades 3500 barn, som skickades till Paraguay för att slåss i kriget.



Barnen njöt av teatern som vi tog med till dem i Cateura på barnens dag.

lukten, spridning av skadedjur och insekter, liksom den totala avsaknaden av hygien, där avfallsvattnet från många hem går direkt ut på gatan. Fattigdomen är stor bland dessa människor, som överlever på det de kan hitta på soppippen.

Vår önskan är att ge de här barnen lite glädje i samband med barnens dag. Barnens dag i Paraguay firas den 16 augusti till minne av tragedin i Acost Nú 1869, där 3500 barn i åldern 6 till 13 år, förklädda som soldater, blev slaktade i mötet med 20.000 soldater, från de allierade trupperna med



Fasaden på "Filadelfia Mbayué, som öppnades i mars.

soldater från Brasilien, Argentina och Uruguay. Kriget som blev ett av Latinamerikas blodigaste.

Även om dagen har en tragisk bakgrund, så ser barnen i Paraguay fram emot att fira dagen, med gåvor, choklad, godis och överraskningar och det var det, vi ville göra för barnen i Cateura. Att de också skulle få en festdag med teater, underhållning, en stund med glädje, sång, spel och förfriskningar i utpostkyrkan, som vår församling har där. Trots att vi inte lyckades invitera barnen, fylldes kyrkan under loppet av ingen tid alls, med omkring hundra barn.

För oss, som genom våra dagliga arbeten är vana vid, att se fattigdomen i vår stad, var det ändå överväldigande att se dessa smutsiga, trasiga, barfota och illaluktande barn, med total avsaknad på värderingar och det som kallas för gott uppförande. Det är barn, som utmanar auktoriteter och som är precis döva för det man säger till dem. Barn som växer upp med skrikande slående vuxna, i stället för vägledande målsmän eller föräldrar. Men detta till trots, så fick vi ändå en riktigt fin dag, där vi rikligt delade ut uppmärksamhet, kärlek, förståelse och vände sedan glada hem, efter att ha ätit varm korv, saft, kakor och godis med barn, som lade en stor börda på våra hjärtan, beträffande det de har allra mest bruk för, nämligen kärlek, uppmärksamhet, omsorg och utbildning.

På barncentret Filadelfia Mbayué råder det ännu brist på hygien och god klädsel bland barnen, men gudskelov har vi nu fått möjlighet att arbeta med barnen där. Även om vi inte själva lägger så mycket märke till det i vardagen, så inser vi nu, att vårt arbete redan har burit frukt. Barnen har lärt sig att respektera, de är harmoniska, glada och har tagit emot de moraliska värderingar, vi har upplyst dem

om. Vi har inte bara fyllt deras magar, vi har också lärt dem att älska varandra, att leva efter de normer som finns i bibeln, som de har förstått värdet av, att studera, vara goda människor med mål och ansvar för sina egna liv och det samhälle de lever i.

Då jag hade besök av min mor Laura Axell, som i många år har arbetat med barn av denna typ, ville jag också dra fördel av hennes besök. Hon ville besöka de hem, som hade ett sponsrat fadderbarn, så vi tog med henne ut, för att besöka dem. På vart enda ställe blev vi mottagna som välkomna gäster och familjerna visade oss med glädje, sina små hem. Antingen om husen var byggda av trä eller tegel och inte större än 9 kvadratmeter, så var det som regel fint ordnat inne i husen.

Några familjer hade till och med dekorerat väggarna med leksaker, som barnens fadder hade sänt. Andra har planterat blommor och skuggträd, genom att ta skott från



Tirsaxell besöker familjen Lopez och hälsar på nya babyen.

riktigt många fler barn kan få tillgång till de fördelar, som det är, att ha en fadder. Det innebär inte bara en tallrik med mat, utan också att man främjar kunskaper, undervisning i hantverk, konstnärligt uttryck, etik, moral och andra livsvärderingar, som tron på Gud. Jag är helt säker på och har sett att arbetet ger goda resultat i de samhällen, där barnen bor.

På barncentret Filadelfia Mbayué, firade vi inte bara barnens dag med de 83 inskrivna barnen, som dagligen går där, utan med alla barn i kvarteret, så det blev riktigt många barn och även vuxna.

I mars månad, invigde vi de nya lokalerna, så nu ligger barncentret i ett fint område med gröna träd och planteringar. Jag är säker på, att de nya och väl anpassade lokalerna, kommer att vara till en väldigt bra hjälp i arbetet.

Med detta, önskar vi alla härifrån, en riktigt god jul och ett rikt välsignat nytt år, till er alla!

På återhörande och kära hälsningar från,

Tirsaxell

P.S. Om någon av er har e-mail adress, som vi inte har, vill vi gärna att ni sänder den till: fadderbarn@hotmail.com



Barnen får skolhjälp och kunskap om livet.

andra ställen. Några familjer var på väg att bygga till ett rum, för att förstora huset, som består av ett enda rum, utan bad eller toalett. Vi besökte alla sorters människor. Jag kan säga att det var en riktigt fin upplevelse, att besöka dessa människor, dela deras livsstil och tankar, så jag önskar av hela mitt hjärta, att Gud ska fortsätta välsigna arbetet, så att



Cateuras barn och vuxna arbetar varje dag hela veckan på den kommunala soptippen.